



Foto: LC/Catrus van der Veen

Slenteren langs de haven

Waar kun je winkelen met een vuurtoren op de achtergrond en meeuwen om je oren? Waar komen schepen aan tegenover je terras? Juist, aan de Noorderhaven in Harlingen.

winkelstraat

Er zijn nogal wat winkelstraten die slechts bestaan uit een strook asfalt en winkels. Je kunt dat 'gevoel' vinden, maar menigeen vindt dat 'onvolgende' voor een ware 'beleving'. Ga dan eens naar de Harlinger Noorderhaven, waar je een zeldzame mix aantreft van winkels, woonhuizen, restaurants, bruggen, wind en water.

In plaats van hijgerig winkel in, winkel uit, heb je aan de Noorderhaven eerder de neiging te gaan wandelen. De omgeving roept op tot onthaasting. Je kunt beginnen met een kop koffie in Café 't Noorderke van restaurant de Noorderpoort, een ongedwongen plek, waar je ook een paar kroketten met brood kunt happen, voor je je neus weer in de wind steekt. Buiten beweegt altijd wel wat, binnen trouwens ook. Dit is een huiskamer.

Kijk je langs de gevels, dan vallen de monumentale bekapte schoorstenen van heel veel panden op, met name aan de kant van café 't Noorderke, dat er zelf ook twee heeft. Stoeppaaltjes in dukdalstijl moeten voorkomen dat automobilisten de trottoirs in beslag nemen. Galerie Oker biedt fleurige kaarten en objecten, gemaakt door illustratoren en ontwerpers. Van tijd tot tijd zijn er exposities met een relevant thema, zodat je er steeds weer nieuwe dingen vindt.

Aan deze zonzijde van de haven wordt, zo lijkt het, meer gewoon dan aan de andere kant, waar je onder meer houten speegoed kunt kopen, houten vloeren. Maar ook waterpijpen in de Tatoe- en Headshop. Zowat de halve scheepsartikelenwinkel van Van Meer is gevuld met koperen spullen, tot een mal peper- en zoutstel toe. In bootvorm met de praktische stooiers als schoorste-

nen. Ook een goed adres als je eens een kompas cadeau wilt geven of een bel.

Galerie De Vis trekt bezoekers naar dit deel van de stad van ver buiten de provinciegrens. Er is een grote stock met werk van bekende kunstenaars en tijdens exposities kom je ook geregeld nieuwe namen tegen.

Hotel restaurant Zeezicht staat aan die kant pontificaal de Noorderhaven af te sluiten. Zou ook Havenzicht kunnen heten, daar aan de Prins Hendrikbrug. Draaitijden van 1 april tot 1 november 6-22.30 uur.

Nummer 28 is nu een woonpand, maar het oude toonbankje staat er nog uit de tijd toen er kennelijk iets verkocht werd. Authentieker kun je niet wonen. Op nummer 32 zitten twee kraalen uit te hijgen op de ornaminten boven het linker- en rechter boveeraam. Het valt ook niet mee als zwarte jongens in dit witte meeuwenoord.

In het Havenkantoor hangen allerlei strenge teksten voor de ramen en weer even verder staat een schutting. Daar, op nummer 50, komt passende nieuwbouw, zoals die op 52/54 al is gerealiseerd. Het Harlinger bedrijf Meskenbouw, dat al eerder onder meer de vuurtoren van Harlingen omtoverde tot een moderne hotelruimte, zal het karwei klaren.

Na de Hema en Wally's petit restaurant kom je bij visrestaurant De Tjotter, maar dan sta je [eindelijk] al op de Rommelhaven. Via de brug met de leeuwjes, Leeuwenbrug, overzie je de Noorderhaven in volle glorie. Je kunt er zo weer neerzigen op een bankje, maar waarom niet op het terras van Anna Casparil, de Grande Dame van de straat.

ANDRÉ KEIKES

